

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Durf blij en open te zijn

“Wanneer je op deze aarde een blij mens kan zijn, heb je jezelf veroverd en heb je een deel van de wereld veroverd, want dan krijg je bijval. De dag dat jij blij kan zijn, doet het ook goed aan de medemens. Maar je moet het niet doen voor die medemens. Doe het voor jezelf.

Durf blij te zijn met je eigen originaliteit, met je eigen zelfstandigheid, met de kracht die er in je is, met de vrede, de schoonheid, de liefde en alle andere dingen die in je leven zijn.

Het leven draagt in zich alle waarden, het draagt elke kracht en dat moet je je bewust worden. Als je in je eigen leven staat, zal het zijn dat je groeit, dat je bloeit, dat je open komt voor zoveel zaken en dat is de bedoeling. Het is de bedoeling dat je werkelijk geen gesloten mens bent die verhardt en die op een bepaald moment bang en angstig wordt voor van alles en nog wat. Die zichzelf wat wijsmaakt en die iedere keer weer om de tuin te leiden is door anderen. Die bang is van elk woord dat een ander zegt en die ineenkrimpt wanneer er iets gebeurt in de buitenwereld wat hij of zij niet aankan of niet voorzien heeft ... Er zijn zoveel toestanden in en rond de mens die hem afbrengen van zijn eigen leven. Toch kan je je eigen leven vinden en dat is helemaal niet moeilijk.”

Handwritten signature of M. Morya in blue ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 1: ‘Kunstenaars van het leven’) © Mayil.com